



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ιερά Μητρόπολις χαλκίδος

Άριθμ. Πρωτ. 45

Χαλκίδα 17 Ιανουαρίου 2017

Πρός
Τούς Διευθυντάς
τῆς Πρωτοβαθμίου καί τῆς Δευτεροβαθμίου
Ἐκπαιδεύσεως Εύβοίας καί Μαγνησίας
Ἐδρας των.

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΥΤΗ.

Άγαπητοί,

Διά τοῦ παρόντος, διαβιβάζομεν 'Υμῖν συνημμένως Μηνύματα τῆς
Ίερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος:

- α. πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς Ἐκπαιδεύσεως καί
- β. πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν Σχολείων
καί παρακαλοῦμεν θερμῶς ὅπως, τῇ εὐγενεῖ φροντίδι 'Υμῶν, ἀποσταλοῦν εἰς
τά ὑπό τήν Ὑμετέραν εὐθύνην Σχολεῖα τῆς Μητροπολιτικῆς μας Περιφερείας,
προκειμένου νά ἀναγνωσθοῦν.

Ἐπί τούτοις διατελοῦμεν,

Μετά πατρικῶν εὐχῶν, ἀγάπης καί τιμῆς



Έσωτερη Διανομή:

- Άρχειον 1. Φ. Ἐγκυλιών Σημειωμάτων.
2. Φ. Νεότητος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΣΟΣ

Δ/νσις : Ιωάννου Γενναδίου 14 - 115 21, Αθήναι
Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr

πρωτ. 5770/2016

ΑΡΙΘΜ.

Διεκπ. 117

Λεπτομέρεια 16η Ιανουαρίου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόσδιος
τήν Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνῶν καί
τάς Ιεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΑΛΚΙΔΟC
Άριθμ. Πρωτ. 45
Βλάφθη τῇ 13 - 1 - 2017.

ΘΕΜΑ: «Περὶ ἀποστολῆς Μηνυμάτων διά τὴν Ἔορτήν τῶν Τριῶν Ιεραρχῶν πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς δλων τῶν βαθμίδων καί πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας δλων τῶν ἐλληνικῶν Σχολείων»

Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ιερᾶς Συνόδου, τῆς 8ης μηνὸς Δεκεμβρίου π.ξ., καί κατόπιν τοῦ ὑπ' ἀριθμ. πρωτ. 14/24.11.2016 ἐγγράφου τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Πολιτιστικῆς Ταυτότητος, δι' οὗ ὑποβάλλεται πρότασις διά τήν ἀνάγνωσιν Μηνύματος Αὐτῆς ἀπευθυνομένου ἀντιστοίχως: α. πρός τούς Ἐκπαιδευτικούς δλων τῶν βαθμίδων ἐκπαιδεύσεως καί β. πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας δλων τῶν ἐλληνικῶν Σχολείων, τῶν ὑπαγομένων εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν προσεχῆ Ἔορτήν τῶν Τριῶν Ιεραρχῶν (30.1.2017), γνωρίζομεν ὑμῖν, δτὶ ἡ Διαρκής Ιερά Σύνοδος, ἐν τῇ ὁρθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν δπως ἐγκρίνῃ καί ἐπευλογήσῃ τήν ἀνωτέρω πρότασιν, ἀποστεῖλη δέ διά τοῦ παρόντος τά σχετικά κείμενα, ἵνα μερίμνη τῶν ἔκασταχοῦ Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν ἀποσταλοῦν εἰς τά Σχολεῖα τῆς Περιφερείας αὐτῶν, ἵνα ἀναγνωσθοῦν τό μέν πρῶτον ὑπό τῶν Ἐκπαιδευτικῶν, τό δέ δεύτερον πρός τούς μαθητάς καί τάς μαθητρίας κατά τήν ἡμέραν τῆς Ἔορτῆς.



Κοινοποίησις:

Εἰδικήν Συνοδικήν Ἐπιτροπήν
Πολιτιστικῆς Ταυτότητος
Παρ' ὑμῖν

ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
(30 Ιανουαρίου 2017)

Πρός τούς Έκπαιδευτικούς όλων τῶν βαθμίδων

Ἄγαπητοί μας ἐκπαιδευτικοί,

Ο φετινός ἑορτασμός τῶν τριῶν Ιεραρχῶν προσφέρει, ὅπως κάθε χρόνο, τήν εὐκαιρία πρός ὅλους ὅσοι ἐμπλέκονται στήν ὑπέροχη ἀλλά καὶ ὑπεύθυνη ἀποστολή τῆς διαπαιδαγώγησης τῆς νέας γενιᾶς, νά προβληματιστοῦμε γιά τήν ποιότητα καὶ τό μέλλον τῆς παιδείας στόν τόπο μας καὶ νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τούς στόχους μας.

Η σπουδαίη πραγματικότητα ἀναδεικνύει μέ ανάγλυφο ἀλλά καὶ ὁδυνηρό τρόπο τίς συνέπειες τῶν λαθῶν καὶ τῶν παραλείψεων μας. Διαμορφώσαμε κοινωνία στηριγμένη στήν ἀτομική καταξίωση, στήν ταύτιση τῆς ἐπιτυχίας μέ τόν καταναλωτισμό καὶ τήν ἀνάδειξη τῶν νοητικῶν δεξιοτήτων ως βασικοῦ ἐργαλείου ἐπίλυσης τῶν πολυποίκιλων ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν.

Αποτέλεσμα τῆς ἀντιμετωπίσεως αὐτῆς ἀποτελεῖ ἡ ἀπογοήτευση καὶ ἡ παθητικότητα τῶν ἀνθρώπων, κυρίως ὅμως τῶν μαθητῶν μας. Τά νεανικά τους ὄνειρα καὶ οἱ εὐγενεῖς τους πόθοι προσαρμόζονται γρήγορα καὶ βίαια στήν ἀναγκαιότητα πρόσκαιρης ἀκαδημαϊκῆς ἐπιτυχίας, ἡ ὅποια δέν μπορεῖ νά ἔξασφαλίσει πλέον οὔτε τήν στοιχειώδη ἐπιβίωση. Ως συνέπεια αύτοῦ τοῦ γεγονότος γινόμαστε δλοι μάρτυρες πρωτόγνωρης νεανικῆς καταθλίψεως, ἴδιοτυπης ἔξαρτήσεως ἀπό τίς ἡλεκτρονικές συσκευές καὶ ἔξαρσεως παραβατικῶν συμπεριφορῶν κάθε εἰδούς.

Οι τρεῖς Ιεράρχες ἔζησαν στό παρελθόν, μέ τή ζωή καὶ τό ἔργο τους ὅμως ἀπαντοῦν στά ἀδιέξοδα τοῦ παρόντος καὶ μᾶς καλοῦν στήν ὑλοποίηση τοῦ ὄραματος ἐνός φωτεινότερου μέλλοντος. Η ἐποχή τους, ὅπως καὶ ἡ δική μας, ὑπῆρξε περίοδος μεγάλων ἀνατροπῶν καὶ μεταβάσεως σ' ἓνα διαφορετικό κόσμο. Η σκέψη τους ὅμως ὑπῆρξε συνθετική. Έντοπισαν τούς θησαυρούς τοῦ παρελθόντος, ἀπορρίπτοντας παράλληλα ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα τῆς δεισιδαιμονίας καὶ τής πλάνης, πού δέν ἦταν πλέον σέ θέση νά ἀπαντήσουν σέ βασικά ἐρωτήματα τῆς ἀνθρωπινῆς ὑπάρξεως. Μαθήτευσαν σέ κάθε πεδίο τής τότε ἐπιστήμης, παρέμειναν ὅμως πάντα σταθεροί ἀναζητητές τοῦ βαθύτερου νοήματος τῆς ζωῆς. Καλλιέργησαν μέ συνέπεια τόν νοῦ καὶ τήν ψυχή τους, διατήρησαν ὅμως διαρκῶς στραμμένη τή ματιά τους στίς ἀνάγκες τῆς κοινωνίας, μετατρέποντας τίς δεισιδαιμονίες καὶ τίς γνώσεις τους σέ ἐργαλεῖα ἀγάπης καὶ ἀλληλεγγύης.

Ο Μέγας Βασίλειος ύπηρξε ἀληθινός πανεπιστήμων και ἀναδείχτηκε κορυφαίος ἐρευνητής θεωρητικῶν και θετικῶν ἐπιστημῶν. Συγχρόνως, ἀναδείχτηκε ἴδιατής ἐνός τεράστιου φιλανθρωπικοῦ ἔργου.

Ο Ἅγιος Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος καλλιέργησε σὲ ὑπέροτατο βαθμό τὴν λογική σκέψη και τὴν γλωσσική διατύπωση. Παράλληλα, ἡ ἀγάπη του, κυρίως πρός τοὺς νέους, τὸν κατέστησε ἐναντίον ἀπό τοὺς κορυφαίους παιδαγωγούς.

Ο Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀφομοίωσε δημιουργικά ὅλη τὴν σοφία τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων και συνδύασε τὴν γνώση μέτην καλλιτεχνική ἔκφραση και εὐαισθησία. Αὐτό ὅμως δέν τὸν ἐμπόδισε νά ἀναλώσει τὴν ζωή του στὴν πνευματική και ύλική στήριξη τοῦ ποιμνίου του.

Αὐτός ὁ συνδυασμός λόγων και ἔργων τοὺς καθιστά πρότυπα και σήμερα. Ως στυλοβάτες τῆς Ἑλληνορθόδοξης παράδοσής μας, μᾶς προτείνουν τὴν ἀγιότητα τῆς ζωῆς ὡς προϋπόθεση ἀληθινοῦ ἀνθρωπισμοῦ, στηριγμένου στὴν πίστη πρός τὸν Θεό και στὴν ἀγάπη πρός ὅλους ἀδιακρίτως. Μέσα σὲ αὐτό τὸ πλαίσιο ἡ γνώση θά ἐπανεύρει τὸ βαθύτερο νόημα τῆς και τὸ σχολεῖο θά μεταβληθεῖ σὲ χῶρο ὑπαρξιακῆς ὀλοκληρώσεως, πνευματικῆς καλλιέργειας και καλλιτεχνικῆς δημιουργίας.

Ἀγαπητοί μας ἐκπαιδευτικοί,

Οἱ καιροὶ ἀπαιτοῦντι τὴν συνεργασία ὅλων μας, πρός ὄφελος τῶν παιδιῶν μας και τῆς κοινωνίας μας. Ως ποιμαίνουσα Ἑκκλησία, μέ ἀφορμή τὸν ἔօρτασμό τῶν ἐφόρων τῆς παιδείας μας τριῶν Τεραρχῶν, σᾶς διαβεβαιώνουμε πώς εύρισκόμεθα μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις στὸ πλευρό σας, ἀρωγοί σὲ κάθε σας ἀνάγκη.

Στίς προσπάθειές σας γιά τὴν ἐκπλήρωση τῶν κοινῶν μας στόχων ἐν μέσω ἀντίξων συνθηκῶν, οἱ ὅποιες ἀπαιτοῦν θυσιαστικό φρόνημα και ὑπέρβαση δυνάμεων, προσευχόμεθα μέ θέρμη, ὥστε τὸ παράδειγμα τῶν τριῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἑκκλησίας μας νά σᾶς ἐμπνέει και νά σᾶς ἐνισχύει.

Μέ πατρική ἀγάπη και θερμές εὔχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ
ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
(30 Ιανουαρίου 2017)

Πρός τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες
ὅλων τῶν ἑλληνικῶν Σχολείων

Αγαπητά μας παιδιά,

Σήμερα έορτάζουν τρεῖς Άγιοι, τρεῖς Ιεράρχες ὅπως τούς ἀποκαλεῖ ἡ Ἐκκλησία μας, ἀφοῦ καὶ οἱ τρεῖς ἀναδείχτηκαν ἐπίσκοποι. Ἄν καὶ ἔζησαν πρὶν 17 περίπου αἰῶνες, ἡ Ἐκκλησία ὅχι μόνον τούς τιμᾶ, ἀλλὰ τοὺς ἔχει ἀνακηρύξει καὶ προστάτες τῆς Παιδείας. Ποιᾶς παιδείας ὅμως; Μήπως παιδείας, ἡ ὁποία οἶχνει ὅλο τό βάρος της στήν ἀνάπτυξη τῆς λογικῆς, παραμελώντας καὶ ἄλλα κέντρα τῆς ἀνθρώπινης ὑπαρξῆς, ὅπως τό συναίσθημα καὶ τό σῶμα; Μήπως παιδείας, ἡ ὁποία διαμορφώνει ἀνθρώπους πού είναι σέ θέση νά σκέφτονται μόνον τήν ἀτομική τους ἐξέλιξη, ἀδιαφορώντας γιά τόν συνάνθρωπό τους καὶ γιά τά μεγάλα προβλήματα τῆς οἰκουμένης; Μήπως παιδείας, πού ἀξιολογεῖ τούς ἀνθρώπους ἀνάλογα μέ τίς ἐπιδόσεις τους, ἀδιαφορώντας γιά τά ἴδιαίτερα χαρίσματα καὶ χαρακτηριστικά του κάθε μαθητῆ ξεχωριστά;

Δέν είναι αὐτή ἡ παιδεία πού ὁραματίστηκαν οἱ τρεῖς Ιεράρχες, ὁ Μέγας Βασίλειος, ὁ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος καὶ ὁ Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἄν καὶ οἱ τρεῖς ἔφτασαν στήν κορυφή τῆς ἐπιστήμης τοῦ καιροῦ τους, ἃν καὶ οἱ τρεῖς είχαν τήν εὐκαιρία νά ἀποκτήσουν φήμη καὶ πλοῦτο, προτίμησαν νά ἀφιερώσουν τή ζωή τους στήν ὑπηρεσία τῶν ἀνθρώπων τοῦ καιροῦ τους, ἀγωνιζόμενοι γιά μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, ὅπως ἡ ἀμάθεια καὶ ἡ κοινωνική ἀδικία.

Παρά τά μεγάλα τους χαρίσματα καὶ τήν μόρφωσή τους, δέν κλείστηκαν σ' ἓνα γραφεῖο ἡ ἓνα ἐργαστήριο. Δέν ἔκαναν τήν γνώση αὐτοσκοπό. Ἡ ματιά τους ἦταν διαρκῶς στραμμένη στά μεγάλα προβλήματα τῆς ἐποχῆς τους, πού δέν διαφέρουν καὶ πολύ ἀπό αὐτά τῆς δικῆς μας ἐποχῆς. Αφουγκράστηκαν τόν πόνο τῶν ἀνθρώπων, τόν ἔκαναν δικό τους καὶ θέλησαν νά τόν ἀπαλύνουν μέ κάθε τρόπο. Ἐτοι τά ταλέντα καὶ οἱ γνώσεις τούς ἔγιναν ἐργαλεῖα ἀγάπης.

Ο Μέγας Βασίλειος δημιούργησε τήν Βασιλειάδα, πολιτεία ἀγάπης γιά ἀνθρώπους καὶ κάθε ἀνάγκης.

Ο Γρηγόριος ὁ Θεολόγος δέν ἔπαψε στιγμή νά
ἀναλώνεται γιά τήν ἐπισκοπή του.

Ο Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἀρχικά στήν Ἀντιόχεια
καὶ κατόπιν στήν Κωνσταντινούπολη, θέλησε νά μήν ἀφῆσει
οὔτε ἔναν ἄστεγο χωρίς στέγη, οὔτε ἔνα φτωχό χωρίς τροφή,
οὔτε μία χήρα η ἔνα ὁρφανό χωρίς συμπαράσταση.

Παράλληλα, καὶ οἱ τρεῖς ἔγραψαν ἔργα πού ἀκόμη
διδάσκονται σέ πανεπιστήμια ὅλου του κόσμου. Δέν
ἀποσκοποῦσαν ὅμως στήν προσωπική τους καταξίωση. Τό
ἐνδιαφέρον τούς στράφηκε στή διαμόρφωση ἀνθρώπων, ὅχι
μόνον μέ γνώσεις, ἀλλά καὶ ἥθος, ἀρχές καὶ ἀξίες, ὅπως η
ἀγάπη καὶ η δικαιοσύνη. Δίδαξαν μέ τόν λόγο, τήν πένα,
κυρίως ὅμως μέ τή ζωή τους, πώς ὁ καλύτερος κόσμος θά
προέλθει ἀπό ἀνθρώπους μέ ύψηλή μόρφωση, ἐσωτερική
γαλήνη καὶ ἔργα ἀγάπης πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους
ἀδιαιρίτως.

Τέτοια Παιδεία χρειαζόμαστε σήμερα. Η γνώση καὶ η
τεχνολογία ἐξελίσσονται μέ ραγδαίους ρυθμούς, η εὐαισθησία
καὶ η ἀνθρωπιά ὅμως ὅλο καὶ ύποχωροῦν. Η ἐπιστήμη
προοδεύει, ὁ κόσμος ὅμως συνεχίζει νά φοβάται, νά ἀγωνιᾶ καὶ
νά ἀπελπίζεται. Νά, λοιπόν, γιατί οἱ τρεῖς Ἱεράρχες ἔρχονται
σήμερα νά προτείνουν ἐκπαιδευτικό σύστημα μέ
προτεραιότητα τόν ἀνθρωπο καὶ τίς ἀνάγκες ὅχι μόνο τού
μυαλοῦ, ἀλλά καὶ τῆς καρδιᾶς του. Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες χτυποῦν
σήμερα τήν πόρτα τῶν σχολείων μας καὶ μᾶς καλοῦν νά
ἀνακαλύψουμε τό ἀληθινό νόημα τῆς γνώσης. Ἔκεῖνοι τό
βρήκαν. Άς τούς ζητήσουμε νά μᾶς ἐμπνέουν πάντοτε, ὥστε
παράλληλα μέ τή γνώση νά βρίσκουμε τήν ἀληθινή χαρά πού
προσφέρει Ἔκείνος πού τόσο πολύ πίστεψαν καὶ ἀγάπησαν στή
δική τους ἀγιασμένη πορεία: Τόν Χριστό μας.

Ἡ χάρη τους νά σᾶς συνοδεύει πάντα στήν προσπάθειά
σας.

Μέ πατρική ἀγάπη καὶ θερμές εὐχές

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ